

Protestantse Kerk



Gereformeerde Kerk 'De Tabernakel' Vaassen



*'Ik zal Mijn Tabernakel in jullie midden zetten
Ik zal jullie God zijn, jullie zullen Mijn volk zijn'*

Leviticus 26: 11 en 12

BELEIDSPLAN 2021 – 2025



Visie en missie De Tabernakel voor 2021-2025.

Vanuit de woorden uit **Leviticus 26** kunnen we omschrijven wat de kerk vanuit de Bijbel is.

1. Zij is op God gericht (God wil wonen in ons midden, het is Zijn Tabernakel!).
2. Vanuit het gericht zijn op God zijn we verbonden met elkaar en ontstaat er verantwoordelijkheid voor de ander (de gemeente bestaat uit mensen die als levende stenen hun plek innemen in het geheel. (Zie: I Petrus 2).
3. Vanuit de verbondenheid met God en elkaar zijn we verantwoordelijk voor de wereld om ons heen.

Voordat we formuleren wat ons beleid is moeten eerst een paar vragen worden beantwoord.

A. Wie zijn we en waarom zijn we er?

We weten ons geroepen door God om gemeente van Jezus Christus te zijn in Vaassen en omgeving, samen met alle gelovigen, over grenzen heen. In de Bijbel wordt de gemeente het lichaam van Christus genoemd. In dat beeld wordt duidelijk dat de kerk leeft en in beweging is. En ook dat ieder zijn/haar plek mag innemen.

In de gemeente willen we de Heer eren en navolgen, geïnspireerd door de Geest die in ons woont. Zo zijn we als gemeente een oefenplaats van leerlingen van de Heer. We oefenen om als mensen te leven met God en de naaste in deze wereld.

B. Wat motiveert ons?

Wij geloven in Gods onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen.

Wij willen leren leven zoals Jezus, Gods Zoon, ons voorleefde door ons open te stellen voor Zijn Geest.

Wij willen in vertrouwen op Hem meebouwen aan een samenleving zoals God bedoelt.

C. Hoe willen we gemeente zijn?

Allereerst door ons steeds weer te bezinnen op de basis van ons geloof en gemeente zijn, zoals we dat lezen in o.a. Handelingen 2.

Als kerk willen we gastvrij zijn en open. We bieden ruimte en zijn te typeren als een herberg. Mensen zijn welkom, mogen blijven, worden gevoed en we hopen dat ze door alles heen de Herbergier op het spoor komen. Terwijl we ruimte bieden willen we de kern vasthouden. In ons omzien naar elkaar zijn mensen welkom in ons huis en in ons hart.

We zijn een vierende gemeente:

We willen inspirerende / levendige kerkdiensten, met afwisseling in muziek en met interactie en daarnaast rustige/bezinnende vieringen. We willen groepen met verschillende achtergronden en leeftijden blijven aanspreken.

We zijn een lerende gemeente:

We stimuleren het opzetten en in stand houden van kleine kringen. We houden vast aan goed jeugdwerk en catechese. We willen vorming en toerusting aan bieden voor de hele gemeente.

We zijn een dienende gemeente:

Diaconaat is iets van ons allemaal. Samen met andere geloofsgemeenschappen willen we ons sterk maken voor de zwaksten in de samenleving. Die samenwerking willen we versterken en meer naar buiten treden.

Het beleid

Het beleid van de kerkenraad is gebaseerd op de visie en missie en is onder te brengen in de volgende **doelen** die we voor ogen hebben:

1. We willen Gods liefde steeds beter leren kennen, ervaren en waarderen als bevrijdende boodschap in deze wereld.
2. We willen ontdekken welk doel God heeft met onze gemeente en met ieder van ons.
3. We willen in woorden en daden het vergezicht van Gods Koninkrijk laten zien.
4. We willen een veelkleurige gemeente zijn met grote betrokkenheid en gastvrijheid.
5. We willen herkenbare, goed verzorgde en inhoudelijk aansprekende vieringen. Daarnaast zijn diverse kringen van groot belang voor de samenhang en opbouw van de gemeente.
6. We willen de contacten met en tussen de verschillende generaties bevorderen.

Hoe komen we daar?

- I. Gemeenteleden met passie en plezier hun door God gegeven gaven laten inzetten
- II. Rijkdom in geloofsdiversiteit laten bijdragen aan de opbouw van de gemeente
- III. Echte betrokkenheid op elkaar – jong en oud – en voor nieuwe leden
- IV. Toepassing van de Bijbel in het dagelijks leven en in verschillende manieren van leven
- V. De jeugd (0-20) een bron van vernieuwing laten zijn
- VI. Elke generatie van betekenis laten zijn voor de opbouw van de gemeente
- VII. Kijken naar de samenleving en inspelen op de behoeften
- VIII. Optimaal gebruik van moderne technologie en communicatiemiddelen