

Komende dienst in De Tabernakel, 19 maart - Oculi

10.00 uur	Ds. D. van Meulen (Epe)
10.00 uur	Jeugdkerk in De Rank
Collecten	1. St. Keniakinderen 2. Kerk
Organist	Dhr. Maarten Westenberg
Koster	Dhr. Tonni Wijnhoud
BHV-er	Dhr. Bas Treffers
Beameroperator	Dhr. Wilco Langevoort
Koffieschenken	Mw. José van der Meer / Fam. Dijkstra
Oppasdienst	Mw. Wilma de Bruijn en Liset de Bruijn

De dienst live of later beluisteren? www.kerkomroep.nl

Vele kleintjes maken groot: bij de uitgang zending- en bloemenbusje.

Gemeenteavond

Morgenavond **13 maart om 20.00 uur** wordt onze gemeenteavond gehouden in De Tabernakel. We beginnen met een inspirerende presentatie door de leiding van de kindernevendienst van het project Schepping. Daarna wil de kerkenraad graag met u/jou in gesprek over de volgende onderwerpen:

- Duurzaamheid - het proces en traject
- Jonge gezinnen - o.a. aanvangstijd morgendiensten om 10.00 uur
- Proces Samen Verder

Graag tot maandag 13 maart om 20.00 uur.

De Kerkenraad

Huispaaskaars

De bestellijst ligt vandaag nog achterin de kerk. In beide kerken en De Speulbrink wordt in 2017 afbeelding A gebruikt.

Contact

Nieuw in onze kerk? Interesse voor onze activiteiten door de week?
Reageren naar aanleiding van de dienst?

Bel of mail: ds. Bert Heslinga:

☎ **06-46458207**, ✉ **bheslinga@hetnet.nl**

Protestantse Gemeente Gereformeerde Kerk Vaassen

Redactieadres maart: Magda Kramer ☎ 06-13600324

✉ zondagsbrief@detabernakel.nl

Kopij graag aanleveren vóór vrijdag 16.00 uur.

Zondagsbrief

De Tabernakel



Jaargang 22 weeknr. 10

www.detabernakel.nl

12 maart 2017

Dienst in De Tabernakel

zondag 12 maart - 2^e zondag 40-dagentijd - Reminiscere

10.00 uur	Ds. Bert Heslinga
Ouderling	Dhr. Dirk Speelman
Diaken	Dhr. Ronald de Bruijn
Organist	Dhr. Hans Snellenberg
Koster	Dhr. Johan van der Wal
BHV-er	Mw. Linda Bouwmeester
Beameroperator	Dhr. Robert van Drie
Collecten	1. Voedselbank 2. Onderhoud

Thema: Dichtbij God

Op deze 2e zondag in de 40-dagentijd horen we over Mozes die de berg beklimt. En over Jezus die met zijn leerlingen een bijzondere ontmoeting heeft op een berg.

Soms ervaren wij dat God dichtbij is, soms lijkt Hij ver weg. Te midden van de wisseling van deze ervaringen komen we bij elkaar.

Liederen:

Voor de dienst: Lied 545:1, 2
Psalm 25:2, 3
Lied 1005:1, 2, 4
Projectlied
Lied 362
Lied 545:1-5
Lied 542:1, 3, 4
Lied 753:1, 6
Lied 985

Lezingen:

Exodus 24:12-18
Mattheus 17:1-13

Meeleven met elkaar

In memoriam

We gedenken **zr. Korrie Allersma** (Vossenhoek15) die 10 maart is overleden op de leeftijd van 78 jaar. In vrede en vertrouwen gaf zij zich over in het geloof dat er een Eeuwig huis is bij de Vader. Toch is het afscheid voor haar man en kinderen verdrietig, ook al is er nu een einde gekomen aan haar weg van lijden.

Donderdag 16 maart is de afscheidsplechtigheid in De Tabernakel. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren (tijden zijn op dit moment nog niet bekend). We wensen br. Frits Allersma en de kinderen van harte Gods nabijheid toe de komende dagen.

Zr. Femkje Volkers (Oude Zwolseweg 203, 7345 DH Wenum Wiesel) verblijft nog op de GGZ-afdeling van het Gelreziekenhuis in Zutphen. Wie een kaart wil sturen, dit kan via haar huisadres.

Br. Loek van de Beek (Vuurdoornstraat 144) is nog volop bezig met behandelingen en is daarom afwisselend thuis en bij de kinderen. We hopen dat alles mag meewerken tot herstel.

Br. Herman Vooijs (Oude Apeldoornseweg 15) moest een ingreep ondergaan in het ziekenhuis om steeds terugkerende infecties te verhelpen. Naar verwachting is hij snel weer thuis om daar verder te herstellen.

Bloemen

De bloemen gaan vandaag naar mw. Dia Rodijk-Visser, Vuurdoornstraat 118. Zij is afgelopen week thuis gekomen uit het ziekenhuis na een operatie aan haar hoofd. We wensen haar via deze bloemengroet namens de gemeente van harte beterschap in de komende tijd.

Wilt u de bloemen wegbrengen, neem dan contact op met de ouderling.

Kindernevendienst

Vandaag gaan we verder met ons project. Vorige week hebben het erover gehad dat het soms best moeilijk is om nee te zeggen als je weet dat iets niet mag. Vandaag gaat het verhaal niet alleen over Jezus, het gaat ook over een vrouw. Ze vraagt Jezus hulp voor haar zieke dochter maar Jezus wil haar eerst niet helpen. Hij is moe en zelfs een beetje chagrijnig. Jezus maakt een opmerking tegen haar over het brood dat je niet aan de honden geeft wat van de kinderen is. Want de honden eten de kruimels die onder de tafels vallen. Als de vrouw zegt dat zij genoeg heeft aan een klein kruimeltje, wordt Jezus heel blij van haar opmerking. Waarom Jezus daar blij om wordt en of Jezus de dochter helpt, daar gaan we het in de kindernevendienst verder over hebben.

A groep: voor de kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool

B groep: voor de kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool

Agenda

Ma. 13-03	20.00 uur	Gemeente-avond, De Tabernakel
Di. 14-03	14.00 uur	Gemeente groeigroep bij fam. Van Veelen
	18.30 uur	Catechesegroep
	19.15 uur	Catechesegroep
Wo. 15-03	14.00 uur	Kidsclub in De Tabernakel
Do. 16-03	16.00 uur	Dienst in De Speulbrink (ds. C. Lavooij)
Ma. 03-04	09.00 uur	Inleveren kopij Kerkklank
Do. 20 tot 22-04		Oud papiercontainer bij De Tabernakel

Diaconale collecte - Voedselbank

Voedselbanken proberen elke week zoveel mogelijk gezond voedsel te verstrekken aan mensen die in aanmerking komen voor een gratis pakket. Voedselbanken zijn afhankelijk van wat ze krijgen. Daarom zal een voedselpakket per week verschillen qua samenstelling en het aantal producten. Momenteel worden iedere week door voedselbank Apeldoorn tussen de 250 en 300 pakketten verstrekt waarvoor 55 vrijwilligers - van leverancier tot klant - in de weer zijn.

Meer weten over het werk van de Voedselbank, kijk op www.voedselbankvaassen.nl of vraag een van de diakenen.

MessAge-dienst

Vanavond is om 19.00 uur in de Dorpskerk een MessAge-dienst. Voorganger is ds. C. Lavooij en gospelkoor The Young Church Singers uit Apeldoorn (o.l.v. André Bijleveld) zal mooie liederen ten gehore brengen. Thema van de dienst is: 'Een teken aan de wand'.

Kerkdienst in De Speulbrink

Donderdag 16 maart is er om 16.00 uur een kerkdienst in de huiskamer van De Speulbrink met als voorganger ds. Cees Lavooij. Na de dienst drinken we samen een kopje koffie/thee. Naast de bewoners van De Speulbrink en de zorgappartementen, zijn familie en vrienden ook van harte welkom.