

617a HH Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stopt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

(Refrein 2x)

slot:

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

(Refrein 2x)

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Liederen en lezing Pasen Zondag 1 april 2018

Lied 132 ELB 1,3

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Licht van de Wereld Opwekking 595

Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,
bij U wil zijn elk moment.

Refrein:

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen,
legde uw heerlijkheid af.

(Refrein)

En nooit besef ik hoe U leed,)
de pijn die al mijn zonde deed.) 2x

(Refrein)

Mijn Jezus, Mijn Redder (opw 461)

1

Mijn Jezus, mijn redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment,
al wat ik denk,
vol zijn van uw liefde, Heer.

2

Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem,
al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.

Refrein:

Juich voor de Here,
heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning
en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven,

want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven
heel dicht bij U.

Lied 118 ELB 1,4

1

Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als menszoon.
Hij diende ons als een knecht,
en heeft zijn leven afgelegd.

4

Wij willen worden (zo) als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

refrein:

Zie onze God, de Koning-Knecht.
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept ons te dienen elke dag,
gedragen door zijn liefdemacht.

Projectlied 'Het is fijn om je vriend te zijn' Opw Kids 96

Ik vind het fijn om jou te helpen en je vriend te zijn.
Zeg me waar ik helpen kan.
Ik ben nooit te klein om een vriend te zijn.
Dus vraag gerust of ik helpen kan.

Want ik word zelf ook geholpen door mijn beste vriend.
Jezus helpt mij elke dag.
En ik leer van Hem hoe ik een vriend kan zijn
en dat ik jou helpen mag.

Wij Vieren Feest Opw kids 232

Wij vieren feest
omdat Jezus weer leeft.
Wij vieren feest
om wat Hij heeft gedaan.
Wij vieren feest
omdat Jezus weer leeft.
Jezus is opgestaan!

Hij heeft de dood overwonnen,
ons van de zonde bevrijd.
Hij stierf, maar dit is het wonder:
Hij leeft in eeuwigheid!

Dus zing ik:
Halleluja, prijs de Heer!
Prijs zijn grote naam!
En zing ik:
Halleluja, prijs de grote Koning!
Jezus is opgestaan!